

Reseberättelse från en helg i Göteborg

22-24 augusti var det några medlemmar i OK Orion som for till Göteborg. På programmet stod bland annat en 3-dagarstävling och Lisebergsbesök.

Undertecknad hade fått tips om denna helg från bekanta i OK Dacke. Roliga tävlingar och besök på Liseberg lockade även oss i familjen Håkansson. Så vi hakade på och bokade in oss på samma vandrarhem som dem, det vill säga Lisebergsbyns vandrarhem.

Nu blev vi ju inte de enda från Orion som bodde där. För se, helt utan vår vetskap hade även familjen Swartz anmält sig till tävlingarna och bokat in sig på samma vandrarhem. De hade tydligen samma plan som oss. Att den familjen dyker upp på tävlingar var helst det bjuds in till ett arrangemang är det väl knappast någon som höjer på ögonbrynen åt. Det är gissningsvis lättare att räkna de tävlingar som finns i Eventor som den familjen inte har sprungit i år!

Familjen Bratt hade också samma plan som oss men de var lite sent ute med bokningen så de fick ta en campingstuga istället. Fråga Cissi om hon var nöjd med den bokningen vid tillfälle. För först var det fullbokat och sedan fanns det helt plötsligt en stuga ledig som Cissi bokade men som det skulle visa sig redan var bokad. Så då såg det mörkt ut. Fanns det möjligen ett annex typ det krypin som Stig-Helmer fick i filmen Sällskapsresan? Nä det blev bättre upp. Familjen Bratt uppgraderade sitt boende till Lyxhytt deluxe!

Sedan hade vi ett D14-tjejjgäng som kom ditresande med mamma Kallerbäck från Emmaboda Verda OK. FF för Orienttjejerna med andra ord. Var de bodde har jag inte riktigt koll på. Kanske bodde de i den medelstora bilen som de kom i. Fattar bara inte hur alla fick plats i den. För ut på parkeringen vid tävlingen formligen väller det ut ungdomar. De vecklar ut sina resliga kroppar och under skrattsalvor börjar de i flock förflytta sig mot tävlingscentrum. Det var stört omöjligt att räkna hur många de var.

Nog om boendet. Över till väsentligheterna denna helg....

Frågar ni barnen så var det Liseberg. Att det var orientering i 3 dagar, ja se det var bara en liten parentes. Upplägget på denna 3-dagarstävling gynnade barnens val av väsentlighet. Medeldistans i skog på fredagskvällen, sprint på lördagsförmiddagen i centrala Göteborg och långdistans på söndagen i samma skog som på fredagen. Det innebar att det fanns gott om tid för att ha kul på nöjesfältet efter att vi sprungit sprint.

För att sammanfatta vistelsen på Liseberg så var det ingen sprint. 10 timmar med karuseller, bergbanor, godishjul och mängder av människor kändes som ett halvt maraton. Frågan är om orienterarna var i majoritet eller om det var alla fansen till The Foo som uppträdde på Lisebergsscenen under kvällen.

Vi listar våra favoriter:

Filip: Slänggungan och Lisebergsbanan

Oliver: Kållerado och nr 7 på Godishjulet -> ->

Emilia: Hissningen

Jenny: Helix (men det räcker med 1 åk)

Anders: Att få vila i en skön säng efter Liseberg

Tävlingarna då undrar någon? Det är alltid spännande att få komma till nya platser och orientera. Terrängen bjöd på kraftig kupering, stora blöta mossar, omväxlande underlag ömsom berghällar och ömsom tuviga partier med kraftig undervegetation. Kartorna var detaljrika och banorna bjöd på många utmaningar. Både på skogsdistanterna och på sprinten inne i central Göteborg. Här får ni ta del av H10-banan och D40-banan från medeldistansen samt H12-banan från långdistansen. Hur skulle du ha sprungit?



Vid tangentbordet..... Jenny Håkansson

H10 medeldistans





D40 medeldistans

UT
GÖTEBORG

Kart
för t
nivå
SVENSK
ORIENTERING
Period



H12 långdistans